

En Årshistorie



Jeg jagede buk fra stige 2A i Lisbjerg.

Stigen er placeret i kanten af "Den Nye Lisbjerg Skov" med udsigt over 2 søer og et flot engområde. På den anden side af engen den gamle Højskov – Lisbjerg Skov – som en grøn mur – hvor man sine steder kan kigge et par meter ind i skovbrynet og se en stejl skrænt, der fungerer som kuglefang.

Alt i alt en perfekt placering af en stige – og hvis det ikke er bukkeland, har jeg aldrig været bukkejæger!!!

Den gamle skov blev under jagten flittigt benyttet af en flok børn (spejdere?), der larmede og grinede lige inden for skovbrynet. Videre er der vist et mountainbikespor derinde også, for jeg kunne jævnligt høre hvin fra skivebremser og lavmælt banden fra de terrængående cykelsportsfolk.

Midt på engen er der et mindre pilekrat, og kl. 20.00 trådte bukken ud fra pilekrattet og begyndte langsomt at bevæge sig mod højskoven. Det så ud til at være en god buk, så jeg skød ham på 150 m afstand. Det er noget over min normale max. skudafstand, men på Aarhus Kommunes jagter er parolen klar – kun skud fra stige, så der kunne ikke være tale om at liste efter ham for at få en kortere skudafstand.

Mens jeg brækkede bukken ude på engen kunne jeg stadig høre børnene lege i skoven og såmænd også de terrængående cyklister. Jeg kom til at tænke på, at det egentligt er godt at vide, at jægere, spejdere, mountainbikere og andre naturbrugere, uden problemer kan nyde godt af vores fælles, kommunale naturområder – samtidig!! Og vel at mærke – uden at genere hinanden. Da jeg slæbte bukken ud til vejen kunne jeg lugte brænderøg fra shelteren i skovbrynet og gætter på, at nogle var ved at lave en sen aftensmad eller...???

FAKTABOKS

21,5 kg	brækket vægt
19,5 cm	stænger, seksender som det fremgår af fotos.
19,5 mm	tykke rosenstokke – ikke nogen ung buk.

I Århus havde vi i en lang årrække noget vi kaldte JFAK – Jagtforeningernes Fællesudvalg i Århus Kommune. JFAK var vores fælles talerør ift. Århus Kommune i jagt- og naturforvaltningsmæssige spørgsmål. (Århus Kommune har altid været så stor, at mange af de daværende amters ressortområder blev "parallelvaretaget" af en stærk kommunal politik med tilhørende stærkt, kommunalt embedsværk).

Efter kommunalsammenlægningen og nedlæggelsen af amterne – der jo var naturbrugernes direkte dialogpartner ift. naturforvaltningen – blev der i jægerforbundet behov for en ny struktur. Der skulle oprettes lokale råd, der kunne være dialogpartner med de kommunale politikere og embedsværk. Da vi jo i Århus havde op i mod 15 års erfaring med denne metier i kraft af JFAK, blev vi inviteret til at fortælle om vores erfaringer på DJ dialogmøder rundt i landet, og det endte med, at JFAK modellen blev anvendt i hele landet. Det er det, vi i dag kender som Jægerrådene. For 3 år siden lykkedes det så Jægerråd Århus – med Lars Pank fra Hjortshøj-Egå-Todbjerg-Mejlby Jagtforening i spidsen som jægerens repræsentant i Det Grønne Råd i Århus Kommune – at forhandle en aftale hjem om jagt til de århusianske jægere på arealer ejet af Århus Kommune. Jagterne bortloddes på det årlige februar møde i Jægerråd Århus.

Der var et godt stykke at slæbe bukken ud til vejen, så alt dette nåede jeg at tænke på mens jeg slæbte bukken ud til vejen, og tænkte også på, at jeg var glad for selv at have været den sidste

formand for JFAK, og at have været med til at bane vejen for jægerrådene i de andre danske kommuner. Jeg nåede såmænd også at sende en venlig tanke til Lars Pank, der jo havde taget det store slæb ved forhandlingsbordet.... Tak for det Lars!!

Jeg var så heldig at vinde en uges bukkejagt i Lisbjerg Skov i uge 21 – 2. uge i bukkejagten.

Den jagt varede så 40 min. inden der var gevinst.

Vi spiste en af bukkens rygfilet'er på terrassen Kr. Himmelfartsaften sammenmed et par gode venner, der også er borgere i Århus Kommune – og filet'en smagte vist særligt godt fordi bukken var kommunal. 😊

